

Zondag 15 april 2018

**SAMEN-OP-WEG GEMEENTE  
Berlicum Rosmalen**

**BijdeHand**

Het is vandaag de tweede zondag na Pasen, zondag Misericordia, de zondag van Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 33, vers 5 waar staat: "De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren" (Misericordia domini plena est terra") Dat weten we sinds Pasen: God toont zijn goedertierenheid aan heel de wereld. Dat is wellicht de kernzin van deze zondag.



Het is vandaag een bijzondere dienst, want vandaag is de dienst voorbereid door de **Liturgische Werkgroep**, een dienst zonder een predikant of pastor als voorganger.

We wensen u allen **van harte welkom** en vertrouwen erop dat dit samenzijn in alle opzichten aan uw verwachtingen mag voldoen.

Laurens de Man laat de orgelklanken, die ook ons gezang zullen begeleiden, door deze kerkzaal galmen!

De dienst staat in het teken van het jaarthema Samen op Weg.

Volgende week, 22 april, gaat ds. D.J. Bierenbroodspot voor in de eredienst.

De **collecten** zijn in deze dienst bestemd voor de diaconie en de kerk; de extra collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw.

**Voor het eerst in de kerk?**



Bent u/ben jij vandaag voor het eerst in de kerk en stel je contact op prijs? Schrijf dan je naam, adres enz. in het welkomstboek op de leestafel (in de kerkzaal bij het raam bij de ingang). U/Je hoort dan spoedig van ons.

U bent na de dienst natuurlijk van harte welkom voor koffie en fris. Dat is gratis. Wel is er de zogenaamde koffiedoos t.b.v. een diaconaal project (zie hierna)

**Koffiedrinken na de dienst**

Zoals gebruikelijk is er na de dienst weer gelegenheid om gezamenlijk koffie, thee of limonade te drinken, achter in de kerk. U/Jij bent natuurlijk van harte welkom! Denkt u ook aan een bijdrage in onze koffiedoos?

Op initiatief van Ruurdje van Poppel is de opbrengst van de koffiedoos bestemd voor een gemeenschapscentrum in Cambodja: COLT (Cambodian Organization for living and Temporary-care). Dit centrum, waar Ruurdje zeven maanden werkte, biedt dagopvang voor kinderen van 3 tot 6 jaar waarvan de ouders op de vuilnisbelt werken. Ook biedt COLT onderdak aan oudere kinderen voor wie de thuissituatie erg onveilig is (o.a. in verband met misbruik, mishandeling en gedwongen prostitutie). COLT zorgt voor de verzorging en onderwijs van deze kinderen.



**Collecte-opbrengsten**

De collecte-opbrengsten van 8 april jl. voor resp. de diaconie, kerk en extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw zijn als volgt: diaconie: € 50,05 , kerk € 55,20 en extra collecte € 57,40.

De opbrengst van de Koffiedoos was € 29,90.

Hartelijk dank!

### **Kerkrestaurant weer open**

**Zaterdag 21 april** is het kerkrestaurant "De Kiem" weer open!

Vanaf 18.00 uur staan de deuren open en kan een drankje worden gebruikt, waarna men om 18.30 uur aan tafel gaat om te genieten van een heerlijk menu, dat deze keer uit Limburgse gerechten bestaat.

Opgave kan tot en met zondag 15 april a.s. Het opgeven kan als volgt:

- op een intekenlijst achter in de kerk;
- telefonisch bij Hannie de Laat: 073-5213322
- per email: [hadelaho@home.nl](mailto:hadelaho@home.nl)



Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd: € 7,00 voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen. Daarbij zijn twee drankjes gratis. De kosten kunnen op de avond zelf worden voldaan.

*Namens het kookteam,*

*Hannie de Laat*

**Nadenkertje:** Voortdurend moet je jezelf tot de orde van God roepen.

Redactie: Henk de Laat en Mees van Wijngaarden.

E-mailadres: [delaat@home.nl](mailto:delaat@home.nl) Kopij voor "Bij de Hand" insturen vóór vrijdag 17:00 uur.