



Zondag 14 mei 2017

SAMEN-OP-WEG GEMEENTE Berlicum Rosmalen

Bijdehand

De zondagen tussen Pasen en Pinksteren rijgen zich aaneen en vormen samen een harmonisch geheel. Ook deze vierde zondag na Pasen weer een welklinkende naam: **zondag Cantate**. Dit Latijnse woord betekent: "Zingt!" en komt uit Psalm 98:1, waar staat: "Zingt de Heer een nieuw lied". Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw en in nieuwe liederen zingen we Gods lof.

We ontmoeten elkaar ook bij **het Avondmaal**, waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd. In het breken van het brood gaat ons een licht op: Jezus die zichzelf op weg naar Pasen wegschenkt, uitdeelt aan de mensen.

Het is vandaag ook **Moederdag**! Misschien ruikt het wel lekkerder dan gewoonlijk in de kerk door de dames-parfums, die de moeders in ons midden vanmorgen wellicht cadeau hebben gekregen.

Hoe het ook zij, het komende uur concentreren we ons op woorden, taal, beelden die de waan van de dag te boven gaan. **Welkom** om vandaag met name tezamen te bidden in dit huis van geloof, hoop en liefde.

Voorganger vandaag is onze eigen predikant, ds. Piet Vliegthart en vanaf het balkon besprenkelt Theo van den Dool ons met zijn orgelklanken en laat ons met zijn spel de aangegeven liederen meezingen. Loes van der Dool verrijkt deze dienst weer met solozang.



Bij de dienst

Als evangelielezing staat voor deze zondag Johannes 14:1-14 op het rooster. Daarin klinken bekende woorden: "in het huis van mijn Vader zijn vele woningen", en: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven".

De **collecten** zijn in deze dienst bestemd voor de diaconie en de kerk; de extra collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Voor het eerst in de kerk?



Bent u/ben jij vandaag voor het eerst in de kerk en stel je contact op prijs? Schrijf dan je naam, adres enz. in het welkomstboek op de leestafel (in de kerkzaal bij het raam bij de ingang). U/Je hoort dan spoedig van ons.

U bent na de dienst natuurlijk van harte welkom voor koffie en fris. Dat is gratis. Wel is er de zogenaamde koffiedoos t.b.v. een diaconaal project (zie hierna)

Koffiedrinken na de dienst

Zoals gebruikelijk is er na de dienst weer gelegenheid om gezamenlijk koffie, thee of limonade te drinken, achter in de kerk. U/Jij bent natuurlijk van harte welkom! Denkt u ook aan een bijdrage in onze koffiedoos?

De opbrengst van de koffiedoos is bestemd voor twee gezinnen, een kraamkliniek en het ziekenhuis in Serekunda (Gambia); een particulier initiatief van Mevr. Annemarie Renders uit Rosmalen.

Collecte-opbrengsten

De collecte-opbrengsten van 07 mei jl. voor resp. de diaconie, kerk en extra collecte is voor onderhoud van het kerkgebouw zijn als volgt:

diaconie: € 70,50, kerk € 74,50 en extra collecte € 77,80.

De opbrengst van de Koffiedoos was € 19,65.

Hartelijk dank!

Moederdag: Een weetje... (voor u gelezen)



Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap. De moderne Moederdag wordt meestal in maart, april of mei gevierd. Dit verschilt echter per land. In Nederland, België en vele andere landen valt Moederdag op de tweede zondag in mei.

In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag in het teken van het verwennen van moeder. Ze krijgt veelal ontbijt op bed en cadeaus. Huishoudelijke taken worden zoveel mogelijk, voor zover dat niet al gedaan werd, door vader en de kinderen verricht. Vaak hebben de jongere kinderen op school of op het kinderdagverblijf cadeaus gemaakt. Dikwijls wordt ook oma op deze dag bezocht. De handel in bloemen beleeft in de week voor Moederdag een absoluut hoogtepunt.

Het vereren van moeders is een veel oudere traditie dan de moderne Moederdag en gaat terug op de moedercultus in het klassieke Griekenland. De formele moedercultus met ceremonies voor Cybele of Rhea, de Grote Moeder der goden, werd overal in Klein-Azië beoefend op de ides (15e dag) van maart.

In het Verenigd Koninkrijk is *Mothering Sunday* een christelijke feestdag, te vieren op de vierde zondag in de Vastentijd, de aanloop naar Pasen, waaruit de huidige Britse variant van Moederdag is geëvolueerd.

In 1644 was er in Engeland voor het eerst sprake van een Moederdag zonder kerkelijke achtergrond.

Pas in het midden van 19e eeuw werd Moederdag in Amerika geïntroduceerd. In 1870 startte rechter Julia Ward Howe uit Philadelphia een grote publiciteitscampagne voor Moederdag, een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. Het succes kwam echter pas nadat Anna Marie Jarvis (1864-1948) uit Grafton (West Virginia) in 1907 Moederdag begon te promoten als een dag van waardering voor moeders. In 1908 organiseerde zij de eerste Moederdag, vooral om haar moeder Ann Reeves Jarvis te herdenken, die in de Amerikaanse Burgeroorlog zogenaamde Mother's Day Work Clubs had georganiseerd om voor voedsel en medicijnen voor hulpbehoevende moeders te zorgen. Het idee sloeg aan, en Jarvis zette door om meer mensen over te halen. In 1914 besloot president Woodrow Wilson dat elke tweede zondag in mei voortaan *Mother's Day* zou zijn, een nationale feestdag.

De feestdag heeft zich in zijn huidige vorm vanuit de Verenigde Staten over de rest van de westerse wereld verspreid. In Nederland begon de traditie rond 1925.

Nadenkertje: Als oudere zeg je soms dingen die bij jongeren geen enkele herkenning oproepen.