



Zondag 19 maart 2017

SAMEN-OP-WEG GEMEENTE Berlicum Rosmalen



Vandaag staan de kinderen min of meer in het middelpunt van deze ochtend! Voorafgaand aan deze dienst was er weer een intieme en laagdrempelige Kerk op schoot, een dienst voor de kleinsten, van 2 tot 5 à 6 jaar. Vandaag hebben we in beeld en woord het verhaal over de ark van Noach verteld.

De "grote-mensen-dienst" is een doopdienst! De tweeling van Ingrid Geelhoed en Erwin Melssen, **Pim en Noortje** zullen worden gedoopt.

Welkom iedereen in deze feestelijke dienst, waarin onze eigen predikant, Piet Vliegthart, zal voorgaan.



Bij de dienst

Als hoofdzonde staat in deze dienst de Invidia centraal, de afgunst. Als lezing daarbij is gekozen voor Genesis 4:1-16, het verhaal over Kaïn en Abel.

De **collecten** zijn in deze dienst bestemd voor de diaconie en de kerk; de extra collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw.

De opbrengst van de collecte, bestemd voor de Diaconie, gaat ook deze zondag weer naar het doel van Kerk in Actie voor deze 40dagentijd. Deze keer is het doel zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië. Veel ouderen in Moldavië hebben slechts een pensioen van € 20,- per maand, waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid faalt in het aanbieden van ondersteunende diensten, familie is vaak niet aanwezig, probeert te overleven in het buitenland. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, medicijnen zijn onbetaalbaar en ze zijn niet in staat om hun gas- en lichtrekening te betalen, waardoor ze 's winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De Christelijke organisatie Bethania probeert deze ouderen te helpen waar ze kan; fysiek, sociaal en spiritueel. Dat doet ze met activiteiten in hun dagcentrum voor ouderen. Hier kan kleding gewassen worden, men kan er douchen, er is een "tafeltje dekje" service, waardoor men een warme maaltijd krijgt en thuiszorg. Deze thuiszorg wordt zoveel mogelijk georganiseerd met vrijwilligers uit het dorp, waardoor de hele bevolking ook meer betrokken raakt bij de ouderen. Kortom, weer een mooi doel om aan te doneren en de Diaconie verdubbelt ook deze keer weer de opbrengst.

Namens het diaconieteam : Tonie Sol

Voor het eerst in de kerk?



Bent u/ben jij vandaag voor het eerst in de kerk en stel je contact op prijs? Schrijf dan je naam, adres enz. in het welkomstboek op de leestafel (in de kerkzaal bij het raam bij de ingang). U/Je hoort dan spoedig van ons.

U bent na de dienst natuurlijk van harte welkom voor koffie en fris. Dat is gratis. Wel is er de zogenaamde koffiedoos t.b.v. een diaconaal project (zie hierna)

Koffiedrinken na de dienst

Zoals gebruikelijk is er na de dienst weer gelegenheid om gezamenlijk koffie, thee of limonade te drinken, achter in de kerk. U/Jij bent natuurlijk van harte welkom! Denkt u ook aan een bijdrage in onze koffiedoos?

De opbrengst van de koffiedoos is bestemd voor twee gezinnen, een kraamkliniek en het ziekenhuis in Serekunda (Gambia); een particulier initiatief van Mevr. Annemarie Renders uit Rosmalen.

Spaarbusjes

In en rond deze dienst worden spaarbusjes uitgereikt voor Kerk in Actie (de 40dagen projecten). Aan kinderen, maar ook aan volwassenen die het kind en ook een warm hart in zich meedragen -). De busjes kunnen op 9 april (Palmpasen) weer worden ingeleverd (op de liturgietafel in de kerk). De diaconie verdubbelt ook hiervan de opbrengst.

Collecte-opbrengsten

De collecte-opbrengst van 12 maart jl. voor de kerk was € 59,97

Hartelijk dank!

Luther 2.0 - Een ontmoetingsavond op de abdij op 23 maart

Op donderdagavond 23 maart is er weer een ontmoetingsavond op de abdij. In aansluiting op 500 jaar Reformatie is het thema Luther 2.0. Een uitdagend thema dat ter hand zal worden genomen door de Lutherse predikante Bernadette van Litsenburg. Zij is zelf geboren in een r.k. gezin...

Om 19.30 uur staan koffie en thee klaar. Aanvang van de avond: 19.45 uur.

Aanmelden bij: Piet Vliegthart

Kerkrestaurant weer open

Op zaterdag 1 april a.s. is het kerkrestaurant "De Kiem" weer open!

Vanaf 18.00 uur staan de deuren open en kan een drankje worden gebruikt, waarna men om 18.30 uur aan tafel gaat om te genieten van een heerlijk menu, dat deze keer in relatie staat tot het Lutherjaar. (Zie ook de laatste Antenne)

Opgave kan tot en met zondag 26 maart a.s. Het opgeven kan als volgt:

- op een intekenlijst achter in de kerk;
- telefonisch bij Hannie de Laat: 073-5213322
- per email: hadelaho@home.nl

Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd: € 7,00 voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen. Daarbij zijn twee drankjes gratis. De kosten kunnen op de avond zelf worden voldaan.

Namens het kookteam,

Hannie de Laat



Brieven voor gevangenen

Vandaag zijn er voorbeeldbrieven beschikbaar, die we kunnen sturen naar de autoriteiten van landen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden. De brieven zijn ons aangereikt door Amnesty International. In de dienst lichten we de brieven toe en doen we voorbede voor de betrokken slachtoffers.

Voor en na de dienst kunt u de brieven meenemen. Bij de tafel achterin de kerk zijn ook enveloppen met postzegel verkrijgbaar voor € 1,40 per stuk.

Gevangenen blijken zich ondersteund te voelen door de massale brievenacties en vroeg of laat luisteren de autoriteiten naar de massale oproepen om een eind aan de schending van mensenrechten te maken.

Namens de schrijfgroep Amnesty Berlicum,

Maudy van der Tol en Nelly Snijders

Kerk als burgerlijke trouwlocatie

De gemeente Sint-Michielsgestel gaat ermee akkoord, dat onze kerk ook trouwlocatie is voor de sluiting van burgerlijke huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Met de gemeente sluiten we hierover op korte termijn een overeenkomst. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft dit bericht in de plaatselijke dagbladen en op hun site gepubliceerd.

Deze mogelijkheid kunnen wij als kerkelijke gemeente bieden, omdat zich een groep enthousiaste gastheren en – vrouwen uit ons midden heeft aangemeld.

Binnenkort volgt een uitnodiging voor deze groep om afspraken te maken.

Vanaf nu kunnen we al wel reclame maken voor deze bijzondere trouwlocatie.

Nelly Snijders, scriba

Nadenkertje: Gods plan leidt altijd naar de overwinning.

Redactie: ds. Piet Vliegthart, Henk de Laat en Mees van Wijngaarden.

E-mailadres: delaat@home.nl Kopij voor "Bij de Hand" insturen vóór vrijdag 17:00 uur.